

“Οποιος δέν είναι μερακλής
τού πρέπει νὰ πεθάνει
γιατὶ σὲ τοῦτο τὸ ντουνιὰ
ἄδικα τόπο πιάνει.

Δημοτικό

II

Τό μεράκι είναι πάθος, σεθντάς, μανία, τόν κρατάει τόν ἄνθρωπο ἀδιάκοπα δεμένο μέ τ' ἀντικείμενο τοῦ πόθου του, τῆς δουλειᾶς του, τῆς ἐπιδιώξεως και τοῦ σκοποῦ του. Τό μεράκι είναι πραγματικά ἔνα σκουλήκι, ποὺ δαγκάνει τὴν ψυχὴ μας και δέν μᾶς ἀφήνει ν' ἀποξενωθοῦμε ἀπ' τὸ ἔργο μας. Καὶ τό ἔργο τό βάζει στό κέντρο τῆς Ζωῆς, στό κέντρο τῶν στοχασμῶν μας, και ἐπιστρατεύει ὅλες τὶς δυνάμεις μας μ' ἔνα παροξυσμό, μέ μιάν ὄρμή και τίς ρίχνει ὅλες στήν ἀγαπημένη πανάκριβη ἀσχολία.

Γ. Βαλέτας

2. Ὁ Κόντογλου μιλάει γιὰ τὸ μεράκι

«Στόν κόσμο, γεννιοῦνται ἄνθρωποι πῷχουνε μεράκια, μ' ἄλλα λόγια εἰδῶν εἰδῶν μανίες, εἴτε σὲ ὄργανο, εἴτε σὲ κυνήγι, εἴτε σὲ ψάρεμα, εἴτε σὲ ἄρματα κι είναι πάλε, ἄνθρωποι ποὺ δέν ἔχουνε μέσα τους τίποτα και περνᾶνται τή Ζωή τους ὥπως λάχει¹. Οι μερακλῆδες καταγίνονται σέ κείνο πότυχε νάχουνε κλίση ἀπό φυσικό τους κι ὄμορφαίνουν τή Ζωή τους. Εξεχνώντας τά βάσανά τους μέ τό νά 'ναι ἀφοσιωμένοι στό μεράκι τους, πού δέν είναι γιὰ μιὰ μέρα ή γιὰ ἔναν χρόνο, μὰ γιὰ οὐλη² τή Ζωή τους. Οι τέτοιοι μανιακοὶ είναι στολίδια τοῦ τόπου τους κι ὄλοι τούς ἀγαπᾶνε. Οι μερακλῆδες ποὺ βρίσκονται στά μέρη μας δέν πιστεύω νὰ βρίσκονται σέ καμιάν ἄλλη χώρα. Ἐδῶ, ὅπου κι ἂν πᾶς, θὰ πιτύχεις ἔνα - δυό, μὰ οἱ πιὸ πολλοὶ κι οἱ πιὸ διαλεχτοὶ, ψηλὰ μυαλά, φυτρώνουνε στά θαλασσινά τὰ μέρη και στά χωριά πού 'ναι ἀπάνου στά βουνά. Ἀπὸ τέτοιους ἃς είναι κι ἀσπούδαχτοι προκόβουνε οἱ τέχνες και στολίζεται ἡ Ζωή τ' ἄνθρωπου Δίχως νὰ τὸ πῶ, φαίνεται πῶς τοῦτο τὸ βιβλίο γράφτηκε μὲ μεράκι, γιατὶ κι ἐγώ ἔτυχε νὰ γεννηθῶ μὲ πολλὲς μανίες, ὥχι μόνο γιὰ τή Ζουγραφική³ ποὺ πιδόθηκα ἀγέννητος⁴, μὰ και γιὰ τή θάλασσα, γιὰ τὶς ιστορίες, γιὰ τὴν ψαλτική, γιὰ τὰ ταξίδια, μ' ἔνα λόγο γιὰ κάθε τι ποὺ φραίνει⁵ τὸ νοῦ και τὴν καρδιὰ τ' ἄνθρωπου...»

(Απὸ τὸ βιβλίο του Γ. Βαλέτα Τῆς Ρωμιοσύνης, Δοκίμια)

Σημειώσεις 1. τύχει 2. ὄλη 3. ζωγραφική 4. πιδόθηκα αγέννητος: επιδόθηκα (στη ζωγραφική) χωρὶς να τη διδαχτώ, δηλαδή, ήταν μέσσα-μου, ἐμφυτη 5. ευφραίνει, χαροποιεῖ, ευχαριστεῖ πολὺ.

Ερωτήσεις

- (1) Πώς διαχωρίζει τους ανθρώπους ο συγγραφέας στην αρχή του κειμένου;
- (2) Γιατὶ ο Κόντογλου λέει ότι οι μερακλῆδες είναι στολίδια του τόπου τους;
- (3) Τί μανίες είχε ο ίδιος ο συγγραφέας;

7. Κοτζάμ αντρακλας

"Ενα κύμα ψίθυρος σὰ φουρτούνα κρυφή μὲ πνιχτὸ ἥχο πέρασε ἀνάμεσα στὶς καρέκλες τῶν καπνοπαραγῶν... — Χάθηκε ἡ ἀγορά, πάει! — Τὸ πούλημα πήγαινε στὰ κακά του χάλια, ἡ τιμὴ θά πεφτε... καὶ χιλιάδες παούνια¹ μπαλιρισμένος² καπνὸς ἐμενε ἀπούλητος. Γιά;... (Θεὸς νὰ φυλάξει, γιὰ κάψιμο...) .

"Ο Ἀναστάσης ξέχασε τὴν γυναικα του, τὸ μωρό του... τὸ νοσοκομεῖο... τοὺς γιατρούς! "Ολη ἡ ψυχὴ του ἔγινε δυὸ γυαλιστερὰ μάτια! Καὶ τὸ κουρασμένο του πρόσωπο βάφτηκε κατακόκκινο ὡς τ' αὐτιά, μέχρι τὶς ρίζες τῶν μαλλιῶν του.

"Εκρυψε τὰ ροζιασμένα δουλεμένα του χέρια, ἀνάμεσα στὰ σκέλια του, ντροπιασμένα, τὰ 'νιωθε νὰ τρέμουν σὰν φτεραγοῦδες πληγωμένου πουλιοῦ.

'Η φωνὴ τοῦ ὄξιονέρη μονότονη σὰν τοῦ παπᾶ, ὅταν διαβάζει τὰ ὄνυματα τῶν πεθαμένων στὰ συγχωροχάρτια... προχώραγε. — 'Αριθμὸς μπάλας 1856.

Λέες καὶ μιὰ μεγάλη σιδερένια ντανάλια δάγκασε στὰ ψαχνά, γερά, ἔνα κομμάτι στὰ σωθικὰ τοῦ 'Αναστάση. Λούφαξε³, μαζώχτηκε, ἔπαιψε καὶ ν' ἀνασάίνει!

"Ητανε ὁ πρῶτος ἀριθμὸς ἀπ' τὶς μπάλες του, ὅλες κι ὅλες εἶχε σαρανταπέντε... 'Η μιὰ πίσω στὴν ἄλλη, καλοδιαλεγμένες, νοικοκυρεμένες, σὰν ἀγαπημένες θυγατέρες σὲ γιορτή!

Μὰ ποιός στὴν ἐποχήν μας, ἀπ' αὐτοὺς ποὺ παίρνουν θέση μέσσα στὸ γυάλινο γραφεῖο, θέλει ἢ ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του νὰ σκεφτεῖ μ' ἀνθρωπιά.

Οἱ ἀριθμοὶ γλυστρούσανε σὰν χέλια γλυδερά, παγωμένα, καὶ στοιβάχτηκαν στὸ θολωμένο του μυαλό...

Μὰ τί τοῦ ἀγόρασαν;

Μονάχα δυὸ μπάλες!!!

Τ' αὐτιά του βούζαν. Μονάχα δυὸ μπάλες... Τὸν ἄλλον; χάθηκε!

'Η χρονιά χάθηκε! Τὰ τόσα πολλὰ ἔξοδα; χάθηκαν!

'Η δουλειά; ἡ δουλειά τῆς Χριστίνας, ἡ δικιά του; χάθηκαν!

Οι γιατροὶ τώρα; τὸ νοσοκομεῖο; ἡ καινούργια χρονιά;

...Τὶ τὸ ὄφελος; γιατί; ρώταγε τὸν ἑαυτό του. Μά, μὰ ἀπὸ ποὺ νὰ βασταχτεῖ; Ποὺ νὰ τρέξει, ποιός θὰ τοῦ δώσει βοήθεια;

"Ενα θολό κύμα, ὄλόμαυρο, θεόρατο, σάρωσε τὰ φλογισμένα ἔρωτηματικά του... Σάλευε τὸ μυαλό, κουνήθηκε!

"Ἐπρεπε νὰ σηκωθεῖ, φαίνεται θὰ τὰ 'σουρε τὰ πόδια ὡς τὶς ἀψηλές σκάλες γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἔξοδο... "Ἐπρεπε νὰ φύγει δά! Θὰ πήγαινε νὰ ξαναρχίσει τὴν καινούργια σοδιά... Φάρμα εἶχε! Κι ἡ φάρμα θέλει δουλειά!...

— Τὶ κρίμας, κοτζάμ αντρακλας, δὲν βάσταξε καὶ σωριάστηκε κειδὰ στὶς σκάλες... βρὲ τὸν φουκαρᾶ! "Ε! θὰ συνέλθει, θὰ τὸ καταπιεῖ καὶ θὰ τὸ συνηθίσει... 'Εμεῖς οἱ καπνοπαραγωγοὶ τὶς ξέρομε ἀπὸ χρόνια τέτοιες συμφορές...

Συζητούσανε τὸ βράδυ, στὴ Λέσχη, κάμποσοι συγχωριανοί του, ἀπ' τὴν κακόμοιρη 'Ελλάδα!...

(Απὸ τη συλλογή διηγημάτων Πίκρες)

Σημειώσεις 1. μέτρο βάρους, (POUND) 2. δεματιασμένος 3. ζάρωσε, λουφάζω: σωπίνω και μένω ακίνητος από φόβο ἡ αμηχανία

Ερωτήσεις

- (1) Γιατὶ ο Αναστάσης ξέχασε τη γυναικα-του και το μωρό-του;
- (2) Τὶ εννοεὶ η συγγραφέας με τὴν παράγραφο «Μα ποιός στὴν εποχή- μας... να σκεφτεῖ μ' ανθρωπιά»;
- (3) Τὶ συμφορές ξέρουνε απὸ χρόνια οι καπνοπαραγωγοί;

80. Τὸ ἄλογο

Πέρασαν μπρὸς ἀπὸ κάποιο εἰκόνισμα τοῦ δρόμου. Ὁ γέρος ἔβγαλε τὴν ψάθα του καὶ σταυροκοπήθηκε μέσα στὸ σκοτάδι. Ἦταν ἄρρωστος, σακατεμένος, ὅμως δὲ σταυροκοπήθηκε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Εἶπε: «Θέμου, κάμε νὰ μὴ βῆχε τὸ κορίτσι ἡ Βγενιώ. Κάμε τοῦτο τὸ παιδί νὰ πάρει στὰ χέρια του τὸ κάρο μὲ τὸν Κύρκο. Καὶ γιὰ μένα ὅ,τι πεῖς.»

Ἐπειτὰ συλλογίστηκε τὸ σπίτι του, ἔνα ἄθλιο χάλασμα στοὺς Αέρηδες, καὶ μέσα τὰ παιδιά του ποὺ φώναζαν, ἡ γυναίκα του ἀπάνω σὲ μιὰ σκάφη, τὸ κορίτσι του ἄρρωστο κι ὁ γιατρὸς νὰ ῥχεται νὰ λέει «φάρμακα, ἀέρας, λουτρά», ὅλα τὰ πράματα ποὺ δὲ γίνονται. Τὰ συλλογίστηκε ὅλα. Συλλογίστηκε τὸ λάθος ποὺ ἔκαμε νὰ παντρευτεῖ μεγάλος. Καὶ τὸ δεύτερο λάθος νὰ κάμει ἔξη παιδιά. «Ομως καὶ τὰ δύο, γιὰ νὰ τὰ ξεφορτωθεῖ, τὰ ρίες στὸ Θεό. Εἶπε: «Ο Θεός τὸ θελε! Υπομονή!» Κ' ἔπιασε μὲ τὰ δυό χέρια τὴν μέση του, ποὺ τὸν πονοῦσε δυνατά.

Τὸ κάρο είχε προχωρήσει πολὺ μέσα στὴν πόλη, ὅταν ἀκουσει μιὰ φωνή:

— «Ἄλτ!

Ἡ φωνὴ ἐρχόταν ἀπὸ μακριὰ καὶ δὲν κατάλαβε πῶς ἦταν γιὰ αὐτόν. «Ομως τὸ «Ἄλτ!» ξανακούστηκε. Τὸ κάρο σταμάτησε. Τρεῖς στρατιῶτες τοῦ πυροβολικοῦ κι ἔνας δεκανέας, μὲ τὰ ὄπλα στὸν ὄμοιο, πλησίασαν

— «Ἔλα, κατέβα κάτω! εἶπεν ὁ δεκανέας

— Σ' ἐμένα τὸ λέει;

— Αἴντε, γειά σου, κατέβα νὰ μὴ χάνουμε καιρό!

— Καὶ γιατί;

— Κουβέντα θέλεις, πατριώτη! Τὸ κάρο θὰ τὸ πάμε στὸ στρατώνα!

Επιστρατεία ἔχομε! Τώρα τὸ μαθαίνεις.

— Επιστρατεία.

— Ναί, γειά σου! Αναγκαστικὴ εἰσφορά! Πιάσε ἀπὸ κεῖ νὰ ξεφορτώσουμε!. Τί ἔχεις μέσα:

— Κοτζάμ βόδι!

— Νὰ τὸ ρίεις κάτω!

— «Ἔτσι, μέσοι στὸ δρόμο; Γιὰ στάσου, βρὲ παιδῖ! Πῶς γένεται; Θὰ τὸ πάω στὴν ἀγορά!» Εἶχω δουλειά, ἔχω μεροκάματο.

— Τὸ μεροκάματο κοιτάς, καὶ μένε, ἡ ποὺ φεύγει ἀπόψε τὸ Σύνταγμα; Χωρατεύεις;

— Γιὰ ἔξηγα μου, χριστιανέ μου!... Γιὰ πέρι μου!... Πῶς παίρνεις ἔτσι τὸ ἄλογο τὸ ἄλλουνοῦ, ἀπὸ τὸ δρόμο;... «Ἔτσι τὸ λέει ὁ νόμος:

— Τώρα θὰ σοῦ ξηγήσω καὶ τὸ νόμο; Εμπρός, βοηθᾶτε ἀπὸ δῶ! Σύντομα!

Οἱ τρεῖς στρατιῶτες ἀνέβηκαν στὶς ρόδες. Πιάνοντας κι οἱ τρεῖς, ἔσυραν τὸ βόδι πρὸς τὰ ἔξω. Τὸ μαύρο σφαχτὸ ἔπεσε μὲ βρόντο βαρὺ κάτω στὸ πεζοδρόμιο.

— «Ἔλα, μάρς! εἶπεν ὁ δεκανέας Κόπιασε κοντά, πατριώτη.

— Ποῦ κοντά;

— Στὸ στρατώνα, νὰ πάρεις τὸν ἀριθμὸ σου. Κι υστερὲ ἀπὸ τὸν πόλεμο, ὃν γίνει πόλεμος, υστερὲ ἀπὸ τὴν ἐπιστρατεία, τέλος πάντων, νὰ ῥθεις νὰ πάρεις τὸ ἄλογό σου καὶ τὸ κάρο ἡ νὰ πληρωθεῖς ἀπὸ τὸ δημόσιο, ὃν σκοτωθεῖ τὸ Ζῶ.

Ο γέρος γύρισε καὶ κοίταξε τὸ βόδι, ποὺ ἦταν πεσμένο στὸ δρόμο. Εἶπε στὸ παιδί του: «Κάτσε κεῖ ως ποὺ νὰ ῥθω». Τὸ παιδί ἔπεσε ἀπάνω στὸ βόδι καὶ ξεκουραζόταν. Ο γέρος ἀκολουθοῦσε τὸ κάρο. Δὲν ἔλεγε τίποτα. «Ἐνας στρατιώτης, ἐκεὶ ποὺ πήγαιναν χωρὶς καμιὰ κουβέντα, γύρισε καὶ τοῦ πε:

— Άμ’ ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε, πατριώτη, θὰ τὸ δώσουμε γιὰ τὴν πατρίδα!

Ο γέρος μετά κάμποση ώρα τοῦ ἀπάντησε:

— Ποιός λέει ὅχι; Γιὰ τὴν πατρίδα εἰνὶ ὅλα! Μὰ ὁ Θεός δίνει σὲ κάποιους, βλέπεις, ἔξη παιδιά. Κι ἐπούτ’ ἡ δόλια καρδιὰ ποὺ ἔχουμε, σάμπως μπορεῖς νὰ τὴν κάνεις ὅποτε θέλεις πέτρα στὸ νταμάρι²; Γιὰ νὰ μὴν ἀκούει; Πάντα καρδιὰ είναι...

(Απὸ τη συλλογὴ Διηγήματα)